

OPENINGSLIED

Tante Marijke

Your song (Ellie Goulding)

VERWELKOMING

Pastoor Wim

Beste ouders en grote broers, peter en meter, familieleden, welkom in deze viering. We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een warm welkom ook voor Casper die we vandaag gaan dopen. Ik wens je geen rijkdom toe. Ik wens je alleen maar liefde toe, dan heb je alles wat nodig is om gelukkig te worden.

VERWELKOMING

Papa

Welkom allemaal. Wat zijn we blij dat jullie even tijd maken om dit belangrijk moment met ons te vieren. Casper, negen maanden hebben wij naar je uitgekeken. We waren dolblij en oprecht dankbaar toen we je in onze armen konden houden. Dit is een speciale dag voor jou. Een dag waarop je 'kind van God' wordt. Vandaag willen we God danken voor jou.

NAAMGEVING

Pastoor Wim, ouders

Ieder mens heeft een naam nodig.

Een naam...

om je te noemen en te koesteren,
om je te roepen en te doen groeien.

Een naam...

om je te kennen en te beminnen,
opdat je steeds meer mag worden wie je in wezen bent.

Ieder mens heeft een naam nodig. Zo ook dit kind.

Beste ouders, welke naam hebben jullie voor je kindje gekozen?

Ouders: Casper

Casper, moge je met deze naam uitgroeien tot een uniek mens.

Moge deze naam steeds met genegenheid en liefde uitgesproken worden.

Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens,
in de palm van Gods hand.

KRUISJE

Pastoor Wim

Op je kleine voorhoofdje zal ik je een kruisje geven. Het kruisje van Jezus. Het nodigt je uit om in dit leven mee te bouwen aan een mooie toekomst. Het nodigt je ook uit om anderen bij te staan in hun zoektocht naar geluk. Opdat je in het leven veel goede mensen mag ontmoeten, teken ik jou: God zegene en beware jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mag ik aan de ouders, de meter en peter en alle aanwezigen vragen om Casper een kruisje te geven.

WIJDING VAN HET KRUISJE

Pastoor Wim

EERSTE LEZING

Flore, Tante Liesbeth

Boek: Raad eens hoeveel ik van je hou?

TUSSENZANG

Mama

Samen voor altijd (Marco Borsato)

EVANGELIE (NAAR MATTEÛS 19)

Pastoor Wim

Er waren eens een heleboel ouders die hun kinderen naar Jezus wilden brengen. Want ze wisten wel dat Jezus een echte kindervriend was en dat elk kind voor hem meer waard was dan het duurste juweel of de grootste schat. Dus het werd al gauw een gezellige drukte met grote en kleine kinderen en ook met heel veel baby'tjes. Maar de leerlingen van Jezus vonden al die kinderen veel te druk. "Val Jezus toch niet lastig met die kinderen," zeiden ze tegen de ouders, "ze maken zoveel lawaai. Jezus is moe, Hij moet rusten. Hij heeft wel veel belangrijker dingen te doen dan zijn tijd te verprutsen met spelen."

En Jezus zelf? Die dacht daar wel heel anders over. "Stuur die kinderen toch niet weg. De wereld is er zeker niet alleen voor de grote mensen." Jezus knuffelde alle kinderen en maakte hen aan het lachen. "Ik hou van alle kinderen," zei Jezus, "want ze zijn zo vol vertrouwen. Het wordt misschien wel eens tijd dat ook de grote mensen terug worden zoals de kinderen. De wereld zou er een stuk mooier uit zien."

HANDOPLEGGING

Pastoor Wim

Almachtige God, hou Uw beschermende hand over dit kind. Laat Uw Geest in Casper leven en werken. Amen.

Ik vraag jullie allen om nu je rechterhand uit te strekken boven het hoofdje van Casper. Dit is een heel oud gebaar, waarmee we willen zeggen: je kan op me rekenen, ik sta borg voor jou, en ik wens van harte dat het goede dat in mij leeft, ook in jou mag leven en groeien.

Allen:

Casper, we zijn er voor jou.

**We zullen je beschermen voor alle onrecht
en voor de boze dingen in jouw leven.**

**We zullen je helpen een flinke mens te worden,
we zullen vergevingsgezind zijn als je de weg kwijtraakt
en je terug gidsen.**

**Dat God Zijn hand ook mag uitsteken,
dat vragen wij Hem.**

DOOPBELOFTE VANWEGE DE OUDERS

Pastoor Wim, ouders

Als een kindje gedoopt wordt, vragen we aan de ouders om stil te staan bij hun taak en verantwoordelijkheid. Ze zullen een goede vader en moeder zijn en hun kind helpen om uit te groeien tot een mens waar anderen graag bij zijn.

Beste ouders, beloven jullie een goede en lieve mama en papa te zijn?

Ouders: **Ja, dat beloven wij.**

Beloven jullie je kindje trouw te blijven, wat de toekomst ook zal brengen en het te eerbiedigen, waar het ook zal gaan?

Ouders: **Ja, dat beloven wij.**

Ouders: **We zouden je willen beloven je een leven zonder zorgen te geven, een leven met alleen vreugde en geen verdriet. Maar dat kunnen we je niet beloven. We willen je wel een leven beloven met vallen en opstaan. Met een lach en een traan. We willen je een leven wensen vol met respect, dankbaarheid en veel vriendschap. Een leven waarin wij je als ouders zo goed mogelijk begeleiden. Een leven waarin we voor je zullen zorgen en je zullen helpen om je weg te vinden, om keuzes te maken. Maar we willen je vooral een leven met heel veel liefde beloven. Een leven waarin je lief zal hebben en liefde zal krijgen. Want liefde overwint. Altijd.**

DOOPBELOFTE VANWEGE DE METER EN PETER

Pastoor Wim, meter, peter

Meter en peter zijn. Dat betekent veel meer dan cadeautjes geven of samen uitstapjes maken. Meter en peter, jullie hebben een bijzondere taak tegenover je doopkind. Beloven jullie Casper een bijzonder plaatsje te geven in jullie hart?

Meter en peter: **Ja, dat beloven wij.**

Doopbelofte meter Marijke.

Doopbelofte peter Wim.

GELOOFSBELIJDENIS

Allen

Ik geloof in de lach van een kind, in de goedheid van alle mensen. Ik geloof in de bloemen en de dieren om me heen, in de zon en de maan. Ik geloof in elke nieuwe lente, in onze verantwoordelijkheid voor wat de wereld worden zal. Ik geloof in een begin en dat alle kleine beetjes helpen. Ik geloof dat wij anderen gelukkig kunnen maken. Ik geloof in het leven. Ik geloof in de toekomst.

TOEDIENING VAN HET DOOPSEL

WATER

Pastoor Wim

God, zegen dit water, waarin Casper gedoopt zal worden, met Uw Geest van hoop en liefde. Dat ook het leven van Casper door dit water gezegend mag worden, zodat Casper in woord en daad mag tonen dat hij in Uw naam gedoopt werd.

ZALVING MET CHRISMA

Pastoor Wim

Casper, nu op jou de naam van Jezus Christus is gelegd, zalf ik jou met zijn Geest, opdat je vervuld mag worden van de kracht en de gezindheid die in Hem was.

DOOPKAARS

Pastoor Wim

Ontsteek vandaag opnieuw jullie trouwkaars, hier aan de paaskaars. Uit jullie liefde is Casper geboren.

Dit is de doopkaars voor Casper, ontsteek die aan jullie trouwkaars, want zo gaat het leven door, zo gaat de liefde verder, van ouders naar kinderen.

AANSTEKEN VAN DE DOOPKAARS

nonkel Bart

Vuur is warmte, het drukt genegenheid en verbondenheid uit. Warmte is leven, het doet alles groeien en bloeien. Vuur is licht, het verheldert wat onduidelijk is. Brandend licht brengt vreugde in jouw leven, Casper. De paaskaars in de kerk is het teken van de warmte en genegenheid van Jezus. Met dat vuur steken we voor jou de doopkaars aan, We zullen deze kaars brandend houden, opdat we voor elkaar een lichtje zouden zijn.

EFFETA ("GA OPEN")

Tante Heleen

Ik zegen je kleine oogjes, Casper, opdat ze altijd de diepte van je ziel zouden uitstralen.

Ik zegen je kleine oortjes, dat je mag horen, het zingen van de dingen, het roepen van de mensen in nood. Dat je leert luisteren naar het verhaal van mensen.

Ik zegen je kleine mondje, dat je mag lachen en woorden spreken van bemoediging, dat je je mond durft openen om dingen te noemen bij hun naam. Dat je taal eerlijk mag zijn en mild.

Ik zegen ook je kleine handjes, dat ze leren geven en delen. Dat ze sterk en teder mogen zijn.

Ik zegen je kleine voetjes, dat je vrijuit mag gaan en staan in deze wereld, dat je met vallen en opstaan mag doorgaan, je eigen weg.

ONZE VADER

TOEWIJDING AAN MARIA

Pastoor Wim

Lieve Maria, U weet wat mensen nodig hebben: troost en zorg, aandacht en liefde. Lieve Maria, U weet wat mensen nodig hebben: licht en warmte. Daarom vragen we U vandaag: wil Casper nabij zijn en zorg voor hem dragen.

AVE MARIA

Oma Rita

SLOTTEKST

Oma Veerle

Neem maar de tijd om te groeien, te stralen.
Om tijdens het ontdekken, soms te verdwalen.
Te beleven, verwonderen, met jouw blik en hart open.
En weet dat wij altijd met jou mee zullen lopen.

SLOTLIED

Tante Marijke

Nu dat jij er bent (Trijntje Oosterhuis)

ZEGEN

Pastoor Wim

Beste ouders, een groot geluk is jullie gegeven. Bewaak met liefde dit nieuwe leven. Zoals een bloem de zon nodig heeft, zo heeft je kindje jullie liefde nodig. Moge God onze Vader jullie helpen om liefdevol te zijn voor dit kindje en voor elkaar. Moge Hij jullie geloof en moed geven om voor te gaan op de weg die Hij aanwijst. Moge de Geest van Jezus in jullie huis zijn en moge zijn vrede wonen in jullie gezin. Amen